



# HedemølleNyt

## Vinter 2023



hedemølle  
efterskole



#Sammen  
OmHedemølle



# #Sammen OmHedemølleNyt

HedemølleNyt udgives af  
Hedemølle Efterskole  
Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro

Tlf.: 86 68 50 21  
E-mail: [hedemoelle@hedemoelle.dk](mailto:hedemoelle@hedemoelle.dk)  
Hjemmeside: [www.hedemoelle.dk](http://www.hedemoelle.dk)  
Redaktion: Pernille Løkkegaard  
Morten Kjeldsen (ansv.)  
Jakob Nielsen (ansv.)  
Fotos: Skolens medarbejdere  
Elever  
Layout: Pernille Løkkegaard  
ISSN: 0109-5765  
Tryk: Øko-Tryk, Skjern

## Velkommen til HedemølleNyt

Efterskoleliv er mange ting.  
Her i bladet får du glimt fra første del  
af skoleåret 2023-2024.

Efterskoletid er en vigtig tid!  
Hedemølle ønsker at vejlede til et  
sundt ungdomsliv.  
Vi ønsker at give klare kristne værdier,  
solid undervisning og god opdragelse.

Læs selv og få et indblik i skolens liv.  
Ring gerne og aftal et besøg.

# Indholdsfortegnelse

1. Forside
2. Velkomst
3. Indholdsfortegnelse
4. Skolehilsen
6. Hilsen til og fra Mirjam og Rolf
7. Andagt
8. Klassesur
9. Kontaktgruppedøg
10. Outdoor tur
12. Superleague
13. Juniorevent
14. Efterårsfest
15. Fodbold
16. Brobygning
17. Praktik
18. First Lego League
19. Lovsangsbandet
20. Mountainbike
21. Billeder fra hverdagen
22. Livet som andenårselev
23. Medarbejdere
24. Elevstøttefond



# Skolehilsen

Sneen er faldet, og naturen viser sig igen fra sin smukke side! Lyset er kommet igen efter en til tider kold og mørk november måned. Vinterjakkerne og huerne er kommet frem, der formes snebolde, bygges snemænd og smilene er brede i takt med, at eleverne færdes ude i den frostklare luft.

Julen står for døren, og endnu et efterår lakker mod enden på Hedemølle Efterskole. Vi er glade og taknemmelige for, at vi kan få lov til at drive efterskole i disse smukke rammer.

Det er fantastisk at se tilbage på et efterår, hvor vi har haft mange gode oplevelser sammen med eleverne. Vi har prøvet at samle nogle af dem i dette blad. Vi håber du, som læser, får en fornemmelse af den stemning, som ligger imellem linjerne.

## Hverdage og weekender

I starten af skoleåret arrangerede vi som noget nyt en klassetur i nærmiljøet for alle klasser med det formål at ryste klasserne godt sammen. Derudover var der den årlige kontaktgruppetur, hvor grupperne er sammen med deres kontaktgruppelærer i et døgn tid for at lære hinanden godt at kende. Septembers o-tur for hele skolen gik i år til Hald Sø ved Viborg. Det var mange gode fællesskabsoplevelser.



Her i begyndelsen af november var eleverne i brobygning og praktik. Det giver et fint pust ind imellem de mere almindelige skoleuger og indblik i uddannelse og arbejdsliv.

Efteråret har også budt på arrangementer, hvor eleverne er medværter og udfører praktiske opgaver. Vi har haft Junior Event, Elevstævne og forældredag. Det er dejligt at kunne vise skolen frem. Tak til jer elever for rigtig god hjælp.

Adventstiden starter med en weekend med søskendedøgn fredag til lørdag og fortsætter med juleridag lørdag eftermiddag, hvor der kommer omkring 200 gæster på skolen. Det er elevernes familier og venner, der er inviteret til julestemning og aktiviteter.

December måned byder også på VM-Håndbold-kamp i Boxen i Herning for alle elever til en kamp mellem Danmark og Rumænien, Hamborgtur for tyskholdet på 10. årgang og meget andet.

Når vi mødes igen på skolen i det nye år, ser vi frem til, midt i januar, at tage afsted på skitur til Hafjell i Norge.

## Holdet

Der er aktuelt 104 elever på skolen. Vi glæder os over hver enkelt! Det er vildt spændende at nå til dette tidspunkt på året, hvor den første travle tid har sænket sig, og vi efterhånden har lært hinanden godt at kende. Det er fascinerende at mærke summen af alle de historier, sociale og faglige egenskaber, som dette efterskolehold indeholder. Aktuelt glæder vi os til at se holdet udfolde sig i årets julekalender, og efter juleferien bliver det spændende at forberede og senere afvikle årets musical.

## Personale

Vi er ikke herre over hverdagen, og det har vi også mærket på personalefronten. Vi havde glædet os til at arbejde sammen med Rolf og Mirjam Leinum med start i sommers. Men sådan skulle det ikke fortsætte, da de her med udgangen af



november stopper på Hedemølle. Vi har respekt for deres opsigelse! Vi er taknemmelige for at have lært dem at kende! Vi ønsker Guds velsignelse ind over dem og deres fremtid. Bestyrelsen er i gang med at finde en mere permanent løsning på ledelsen. Tak for forbøn også på den front.

Vi har rykket rundt på nogle opgaver, og hverdagen fungerer godt. Vi er en god blanding af rutinerede og nye kræfter i medarbejderflokken! Tak for hver eneste af jer ansatte og jeres store og engagerede arbejde!

Vi har også måttet sige farvel til Mathilde Nex, der har været barselsvikar, og nu selv er gået på barsel. Tak for dit store engagement på skolen i undervisningen og i elevernes fritid.

Stor tak også til Frederik Fris, der i halvandet år har varetaget undervisningen i valgfaget E-sport samt haft lidt vagtarbejde. Frederik er studerende og prøver kræfter med forskellige studiejobs, og nu har han valgt, at tiden er kommet til noget nyt.

Vi ønsker jer begge Guds velsignelse fremover.

Velkommen tilbage fra barsel til Eva Johansen, der starter igen efter nytår. Vi håber, du får en god start her midt i skoleåret.

### **Julen nærmer sig**

Der er ikke lang tid til, at vi igen skal fejre, at Jesus kom til jorden! Det glæder vi os til. Da Jesus kom til jorden for knap 2000 år siden, da åbnede Gud en dør mellem hans verden og vores! En dør, som kun kunne åbnes inde fra Guds side! Og hvor er det fantastisk, at han ville åbne den dør, så vi kan have fællesskab med ham. Vi glæder os over, at "han greb ind" (Sl. 22,32) og ikke bare åbnede en dør til himlen for os, men lader den stå åben og kalder os til at kigge ind igennem den, som der står i Åbenbaringsbogen 4,1: "Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen; og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde: »Kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske.« "

Det glæder vi os til at fejre igen i årets juletid.

Tak

Vi vil gerne sige tak for et stærkt bagland, som står bag Hedemølle Efterskole. Tak for forening, bestyrelse, forældre og tidligere elever, som bakker op om skolen både ved deltagelse, engagement, økonomisk støtte og igennem forbøn. Vi mærker det i hverdagen! Vi står ikke alene – hverken som elevflok eller medarbejderflok. Kæmpe tak for det! Vi ønsker jer alle en velsignet december og juletid.

*På vegne af skolen  
Morten Kjeldsen og Jakob Nielsen*

# Hilsen til Rolf og Mirjam

Vi fra bestyrelsen vil gerne sige jer tak for den tid, I har været på Hedemølle Efterskole, selvom den blev kort. I gik helhjertet ind i opgaven som forstanderpar, og flyttede familien til en ny landsdel med alt hvad det indebærer af hussalg, skoleskift og andre praktiske foranstaltninger.

Vi så frem til samarbejdet med jer om vores fælles vision: at skabe livsvigtige år for unge på en skole, der emmer af Guds kærlighed. Et sted, hvor Guds Ord og frelse er det bærende, og hvor medarbejdere og elever trives i fællesskabet og har plads til at udvikle sig og være sig selv. Netop dette er jeres brændstof og drivkraft!

Desværre viste det sig, at I ikke faldt til i lederrollen, og at det ikke skulle være på Hedemølle Efterskole, I skulle tjene lige nu. Nogle gange er Herrens omveje uranselige...

Vi er dog sikre på, at Gud fortsat vil bruge jeres levende tro og brændende hjerter for unge mennesker.

Vi ønsker jer Guds rige velsignelse og trivsel for hele familien fremover.

*De bedste hilsner,  
Bestyrelsen på Hedemølle Efterskole*

## Hilsen fra Rolf og Mirjam

Kære HE - venner!

Vi havde glædet os til at være den del af teamet her på HE. Det blev en kort omgang. Det forstår vi slet ikke!

Tak for jeres måde at takle os på! Det gælder både som enkeltpersoner og som familie. I har virkelig budt os varmt velkommen. Tak!

Hedemølle Efterskole er en dejlig skole. Tak for alle jer fantastiske medarbejdere, som brænder for at Hedemølle Efterskole kan være et godt sted at være. Tak for en skøn elevflok med forældre, som bakker op om skolen.

Der er en sang, af Steven Curtis Chapman: "Jesus will meet You there", som har trøstet os rigtig meget! Jesus vil møde mig lige præcis dér, hvor jeg er. I mit livs plaskvåde regnvej, i mit livs vildeste efterårsstorm eller på mit livs varmeste sommerdag i strålende solskin! Jesus vil også møde dig lige dér, hvor du er! Han ønsker at møde os lige dér, hvor vi befinder os nu, og han ønsker, at vi skal finde den ro, som vi kun kan finde hos ham!

"Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Hos Gud er min hjælp og min ære, min sikre tilflugtsklippe er hos Gud. Stol altid på ham, du folk, udøs jeres hjerte for ham, Gud er vor tilflugt."  
Salme 62; 6 - 9.

Må Gud velsigne jer og dette vigtige arbejde på en fantastisk skøn skole med gode rammer og et vidunderligt team! Må Gud fortsat passe på jer alle!

*Kærlig hilsen Mirjam og Rolf Burgdorf Leinum*



# Andagt

Er kærlighed et ord eller en handling? En blaf-fetur til Norge gav mig svar på det spørgsmål for nogle år siden. På en landevej lidt nord for Kristiansand stod min ven og jeg og ventede. Vi ventede, i hvad der følte som timer. Vi ventede, mens vi stod med vores tommelfingre strittende i vejret, så alle biler kunne se det. Men ingen biler sagtnede farten. Indtil Mads kom. Mads holdt ind til siden og spurgte os, hvor vi skulle hen. Selvom Mads på ingen måde skulle det sted hen, valgte han at køre os to timers kørsel væk og hen til vores destination. Vi skulle ikke give en rød reje for det, men Mads gjorde det ud af kærlighed til mennesker. Da vi nærmede os vores destination, stak Mads et par pengesedler i hånden på os. Modvilligt tog vi imod dem. Efter han var kørt, så vi, at vi stod med 2000 kr. i hænderne. Et svimlende beløb for to teenagere.

Mads lærte mig noget. Kærligheden er ikke bare et ord – det er en handling. Ham, der var kærligheden selv, lod heller ikke kærligheden være begrænset til et ord. Han valgte at vise sin kærlighed ved selv at gøre noget. Han kom og gik igennem lidelserne på korset, så vi aldrig kan blive i tvivl om, hvordan ægte kærlighed ser ud. Kærligheden er aktiv! Vi må mindes, hvad Jesus gjorde på korset for os og lytte til Johannes' opfordring "Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden" 1. Joh. 4,11.

I de her ord står der ikke, at vi skal have en teoretisk kærlighed til hinanden, men der står, at vi skal elske. Elske - ligesom Mads gjorde, da han samlede to fremmede op i sin bil. Elske - ligesom Jesus gjorde, da han gav sit liv for os.

*Anders Mosekjær Noer*



# Klassetur

To uger efter skoleårets start, hvor eleverne havde haft tid til at ryste sig sammen med mange aktiviteter på klassen og på skolen generelt, blev det tid til en klassetur i den behagelige sensommervarme. Alle klasserne på Hedemølle Efterskole cyklede, eller gik, hen til nogle af de mange smukke områder og oplevelser inden for efterskolens nærområde.

For 10B's vedkommende stod den på en cykeltur til Tange Sø Golfklub, der trods den godt 8 kilometers lange cykeltur begge veje, endte med at være en god dag for eleverne. Selv under

cykelturen var humøret højt, da der undervejs var et par pauser, for at eleverne kunne spise nogle chokoladekiks og styrke sig på.

Da 10B endelig nåede frem til Tange Sø Golfklub, var der både plads til øvede golfspillere, men i særdeleshed også nybegyndere, da størstedelen af eleverne kom uden meget erfaring indenfor golf.

Til at styrke eleverne, havde Hedemøllens køkkenpersonale lavet lækre kyllingespyd til klassen, som de fik mulighed for at lave på golfklubbens egen grill, som flere af drengene fra 10B for en kort stund overtog.

På banen startede de med nogle forskellige øvelser for at få mere forståelse for spillet. De prøvede både at lave lange og korte slag. Til sidst blev de delt op i hold, hvor alle eleverne fik mulighed for at spille rigtig golf.

Og selvom det ikke blev til mange hole-in-ones, fik eleverne fra 10B stadig en bredere forståelse for sportsgrenen, og vigtigst af alt en hyggelig dag, et styrket fællesskab, et bredere kendskab til hinanden og en smule sved på panden.

*Mads Østergaard Christensen*





# Kontaktgruppedøgn

I starten af året var vi alle sammen på kontaktgruppedøgn hjemme hos vores kontaktlærer. Det var et super hyggeligt døgn, hvor man fik lavet en masse ting sammen og fik bygget et fedt fællesskab i gruppen. Jeg er i Christinas kontaktgruppe, så vi tog en bus til Silkeborg, hvor hun bor. Her gik vi en tur, lavede mad og spillede spil sammen. I nogle af de andre kontaktgrupper var de ude og spille discgolf, bage eller se film. Det var meget forskelligt, hvad man lavede fra gruppe til gruppe, men fælles for alle var, at der var skruet maks. op for hyggen og snacks.

Det fede ved det her døgn var især det, at der var god tid til snakke og hygge i lidt mindre grupper, end man normalt er på skolen, og på den måde få lært hinanden godt at kende. Virkelig fedt!

Kontaktgrupper er, udover kontaktgruppedøgnet og turene i løbet af året, også en vigtig del af hverdagen på Hedemølle efterskole. Om onsdagen har vi kontaktgruppemiddag, hvor vi spiser frokost sammen, i løbet af året er vi sammen om at planlægge en fest, og i december skal vi lave et julekalenderafsnit sammen. Jeg synes, det er fedt, for det giver god mulighed for at snakke med nogle af dem, man ikke får snakket så meget med til hverdag.

*Mira Henoch Paulsen*



**#SammenOmKontaktgruppe**

# O-tur

Du bliver vækket tidligt, og adrenalinen flyver rundt i kroppen. Så er der O-tur! O-tur kan stå for mange forskellige ting - fx outdoor-tur eller oplevelses-tur. Det er en oplagt mulighed for at prøve grænser af, udfordre dig selv og hinanden og skabe oplevelser for livet med dine efterskolevenner. O-tur er den første tur på året, og der er rig mulighed for at blive rystet sammen på kryds og tværs og se hinandens forskellige sider og i action!

Piger dyster mod piger, og drenge dyster mod drenge. Vi bliver kastet ud i naturen, lærer at aflæse kort, lave mad over bål, slår lejr, lave udfordringer i løbet af dagen på gåturen, og der er selvfølgelig også plads til max hygge om aftenen!

Turen i år gik til Hald Sø ved Viborg. På turen rundt om søen skulle vi som hold klare en masse forskellige opgaver. Der skulle både laves kampråb, vises sammenhold i gruppen og bakkes op i både op- og nedture.

Opgaverne på turen var meget forskellige - alt fra at stable papkasser, løse gåder og til de helt store hits som at klatre i høje træer og prøve en kæmpegyng i trætoppene.

Ude i naturen lærer vi at stå på egne ben, og vi får nye erfaringer med hjem. Vi får skabt minder, som man altid kan snakke om, og der er altid nogle sjove historier, som giver et godt grin og smil på læben.

O-tur er en fed oplevelse!

*Michellie Bjørndahl Wengel  
Silke Bislev Bak Pedersen  
Johanna Korsgaard Westh*





#Sammen  
OmOutdoor



# Superleague

Superleague er en vildt fed oplevelse, hvor du knytter et tættere bånd til dem du allerede kender, men også til eleverne fra de andre efterskoler, vi spiller volley med. Det er vildt fedt, at vi hvert år kan stable den her turnering på benene sammen med vores 3 venskabskoler Djurslands efterskole, Frøstruphave efterskole og Sydvestjyllands efterskole. Det er selvfølgelig også altid fedt at få spillet nogle volleykampe for at opbygge noget kamperfaring, så vi er klar til de helt store turneringer. Mens vi spiller kamp, er der god stemning. Der lyder både god stemning fra banen, men ikke mindst fra sidelinjen, hvor der ofte sidder nogle fra de andre hold og støtter op om hinanden.

Superleague er en volleyturnering som består af 3 stævner fordelt ud over året. Vi arrangerer, som sagt, Superleague sammen med de tre andre skoler. Så vi skiftes til at huse et af de 3 stævner. Når vi tager afsted til Superleague, skal alle skolerne sende 4 hold afsted: pigernes 1. hold og 2. hold og drengenes 1. hold og 2. hold. Så spiller man mod hold der på papiret er på samme niveau. Drengenes 2 hold spiller fx kun mod andre 2 hold. For at vinde turneringen skal man have flest point, og man lægger alle de point sammen, som skolens 4 hold har vundet, og kårer så den bedste skole og ikke bare det bedste hold.

*Valdemar Møller Fischer-Nielsen*



# Juniorevent

Til Juniorevent i starten af oktober havde vi besøg af en masse dejlige juniorer og deres juniorledere.

Det var en dag fyldt med leg, sjov og Jesus. Vores elever på skolen var med til at stå for aktiviteterne og var sammen med juniorerne igennem hele dagen. Vi startede dagen ud med god mad og derefter bibeltime og rystesammenlege. Efter vi havde leget og lært hinanden bedre at kende, var det tid til aktiviteterne. Juniorerne havde på forhånd meldt sig på forskellige aktiviteter som eksempelvis træværksted, boljsekogning, klatring, krea, smykkeværksted, stomp, GPS-løb og fodbold. Efter aktiviteterne var der dejlig aftensmad og afslutning sammen med forældrene.

Vi er glade og taknemlige for samarbejdet med Midtjyllands børnekreds, og den opbakning lederne og børneklupperne fra området har til Hedemølle Efterskole. Tak at vi i fællesskab kan skabe rammer for aktiviteter, lovsang, bibeltimer, vidnesbyrd og et kristent fællesskab.



# Efterårsfest

Efterårsfesten er den første fest, som vi har på Hedemølle. Det er nogle kontaktgrupper, der står for det, for alle kontaktgrupper har hver en fest, de skal stå for. Efterårsfesten er en af de temafester vi har, og temaet for dette års efterårsfest var bryllup. Alle kontaktgrupper fik hver uddelt en rolle de skulle klæde sig ud. Eksempelvis brudepiger, crazy tanter eller bedsteforældre. Aftenen begyndte med, at vi fik taget billeder af hver kontaktgruppe, og så bød vi brudeparret Søren og Johanna velkommen med en kærlighedsvideo lavet af toastmasterne. Efter videoen blev der ellers bare holdt masser af taler og serveret god mad, som vores dejlige køkken havde lavet. Vi fik selvfølgelig også islagkage til dessert. I løbet af aftenen kunne man tage billeder på fotovæggen, som eleverne havde det rigtig sjovt med, og Lars holdt selvfølgelig den pinligste tale for brudeparret. Aftenen endte ud med underholdning i samlings salen, andagt og lovsang af vores helt eget lovsangsband Frekvens.

*Nardos Mihretab Haile  
Karoline Obel Kristensen*



#Sammen  
OmFest

# Fodbold

Fodbold er rigtig sjovt, men alle ved, at det er sjovere sammen med ens venner. Med træning to gange om ugen og spontane kampe i fritiden bliver banen et sted, hvor færdigheder forfiner, og venskaber vokser.

## Sjov på banen:

Det er en helt igennem fantastisk følelse at dele fællesskabet med ens venner på fodboldbanen, hvor folk ikke tænker på andet end at spille hinanden gode.

## Fodbold i fritiden:

Fritidsspil fordyber spillere i passionen og styrker båndet med holdkammeraterne. Disse uformelle kampe tilbyder ikke kun teknisk forfinelse, men også en sjov atmosfære, hvor læring og fællesskab går hånd i hånd.

## Sammenhold udenfor banen:

Ens holdkammerater/venner er også nogle stærke venskaber, hvor vi ud over fodbold bruger fritiden sammen og hygger.

*Caroline Emilie Mailund Jacobsen  
Maja Breum Thomsen*



# Brobygning

I uge 45 blev det normale skoleskema pakket væk, og for 10. klasserne stod den på brobygning. Nogle tog til Viborg på bl.a. landbrugsskole eller handelsskole, og andre cyklede den lange vej ind til Bjerringbro for at have timer på STX eller HF. De fleste syntes at det var tidligt at skulle op, en hel time før de plejede, men for mange blev ugen alligevel lærerig og spændende.

For mit vedkommende stod programmet på SOSU i Viborg og derefter STX i Bjerringbro. Jeg havde set frem til brobygning i lang tid, og jeg var langt fra skuffet, da jeg om fredagen cyklede tilbage mod skolen.

Jeg har længe syntes, at alle de store bogstaver og forkortelser kan være forvirrende, for hvad er det lige de betyder?

Det fik jeg en større forståelse af efter tre dage på STX, hvor jeg kom ind i en hverdag som elev på gymnasiet og fik en uddybet forklaring af hvordan en STX kan se ud. Derudover blev jeg mødt af gode og engagerede lærere, der havde forberedt et kort program til os besøgende. De gjorde det spændende, og det var en rar afveksling fra det normale hverdagsprogram.

Vi var en lille gruppe der i starten af ugen tog med bussen kl. 7, og fulgte det program der var planlagt på SOSU-skolen i Viborg. Vi forholdt os til spændende emner, lavede øvelser i små grupper og så dokumentarer om situationer vi ville komme til at forholde os til, hvis vi tog en SOSU.

Vi har alle fået noget forskelligt ud af besøgene på uddannelsesstederne. Nogle er nok blevet afklaret ift., hvad de skal næste år, mens andre måske er blevet mere forvirrede end de var i forvejen. Uanset hvad har vi alle fået ny erfaring med os, og måske lidt ondt i benene.

*Amalie Borbye Astrup*



## #SammenOm Brobygning





# Praktik



I uge 45 var alle 8. og 9. klasserne i praktik rundt omkring i nærområdet. Jeg var så heldig at komme i praktik i Hedemølles køkken. Det er ret spændende at komme ud på arbejdsmarkedet og måske finde ud af, hvor ens interesser ligger. Der kommer ret tit nogle fede oplevelser ud af praktikugen, som man ikke kommer til at glemme.

I løbet af ugen fik jeg en mange gode oplevelser, og lærte hvad det ville sige at arbejde i et køkken, og jeg endte også med at blive ret rutineret i at bage.

Mandag startede jeg med at møde klokken 8 og gik direkte til bagning af pølsehorn, som de andre kunne få med i madpakken. Tirsdag til torsdag havde køkkenet stor fokus på at lave muffins til vores skitur. Fredag var lidt en kort dag, og der var der ikke meget på programmet. Men det var også dejligt at få tidlig weekend.

*Anne Nyemark Gadgaard*

## #SammenOm Praktik



# First Lego League

FLL eller First Lego League er et af Hedemølles mange fantastiske valgfag. I FLL arbejder man frem mod en konkurrence, hvor man skal køre med sin robot, fremlægge om sit innovationsprojekt, samt udvise gracious professionalism. Innovationsprojektet skal passe ind under et tema. I år var temaet Masterpiece. Man skulle dele ens passioner via virkemidler fra museum-, teater- og biografverdenen. Vi valgte at lave en lille boks med en sammenhørende hjemmeside. Boksen sætter man til et fjernsyn via HDMI, så sætter man sine billeder ind på hjemmesiden, hvorefter de kommer op på fjernsynet i et slideshow.

En anden vigtig del af FLL-konkurrencen er robot-konkurrencen. Her skal man køre rundt på en bane og løse opgaver med den lille robot, som man selv har programmeret og bygget hjemmefra. Udover at programmere selve ruten, skal man også have bygget værktøjer til at løse alle opgaverne. Vi havde nogle meget dedikerede drenge på holdet, som flere nætter i træk op til konkurrencen sad oppe indtil midt om natten og programmerede og byggede værktøjer.

Den store dag fandt sted i Kolding den 11. november. Ikke nok med at vi havde været sent oppe, skulle vi også tidligt op. Klokkens 6:15 var der nemlig afgang med Hedemølle-bussen.



I Kolding var vi inde at præsentere vores idé for to dommere. Da vi havde fremvist vores projekt, robot og snakket om nogle ture vi havde været på, gav de os feedback på vores projekt. Vi fik positiv feedback og nogle gode idéer til, hvordan vi kunne udvikle vores produkt yderligere. I robot-konkurrencen blev vi lidt skuffede, men vi endte alligevel med nogle fine point.

Alt i alt er FLL et rigtig hyggeligt, lærerigt og mindeskabende valgfag, som helt klart kan anbefales.

*Lisa Nygaard Christensen*



# Lovsangsbandet

I lovsangsbandet spiller vi musik i form af lovsange til angementer, som vi holder på skolen eksempelvis efterårsfest og forældredag. Vi har også nogle aftener, hvor vi spiller ca. 3 lovsange hver anden uge. Jeg synes det er et fedt koncept, da vi kan få lov til bidrage til at udbringe Guds ord til fællesskabet. Det har været meget fedt den tid, hvor vi har haft øving i stedet for rengøring sammen. Vi har øvet til disse aftener, både fordi vi har sluppet for rengøring, men mest af alt så har vi haft tid til at lære hinanden at kende og få et fællesskab om Gud. Vi har fået lov til at udvikle os som musikere, men som lydmand har jeg også lært, hvordan det er at styre et selvstændigt band, fordi det er det næste der er ikke nogen lærer der bestemmer over os, eller kan styre hvad vi skal spille, eller hvornår vi skal spille. Når det så er sagt, så vejleder de os i en retning, og hvis vi spørger, så siger de gladeligt ja til os. Vi synes det er rart, at der ikke er nogen, lærer der bestemmer, men at de hjælper os, når vi har brug for hjælp, særligt når de hjælper med glæde og nyder det.

*Levi Kallesø Søgaard*



# Mountainbike

På Hedemølle er mountainbike et mega fedt valgfag, der åbner døren til en verden af eventyr og seje skills. Vi er mega heldige på skolen, for vi har vores egen skov med et godt spor, som vi kan bruge hele året rundt. Hver uge har vi en dag, hvor vi dykker ned i mountainbikefaget. Det handler ikke kun om at nyde skovens vilde natur, men også om at lære alle de tekniske tricks i den her mega fede sport.

Skolen bakker fuldt op om mountainbiking og stiller hele 12 cykler til rådighed. Så selv hvis man ikke har sin egen mountainbike, kan man være med og få det fulde udbytte af oplevelsen. I løbet af undervisningen har vi chancen for at finpudse vores skills og udforske forskellige spor. Det handler ikke kun om at cykle rundt i vores eget skovområde, men også om at tage på eventyr til nye steder og udfordre os selv. For nylig tog vi en tur til Viborg for at prøve kræfter med nye terræner, og vi har allerede planlagt flere ture til foråret.

Jeg synes personligt, at mountainbikevalgfaget er en mega fed mulighed for at skubbe ens egne grænser og samtidig få en fed forbindelse med naturen. Især om vinteren, hvor vejret ikke altid er så godt, bruger vi tiden på at pleje vores eget spor. Det betyder reparationer og endda bygge nye og mere udfordrende sektioner. Det skaber

ikke kun et fedt fællesskab, men det giver os også chancen for at være med til at udvikle vores cykelmiljø og have det sjovt samtidig.

*Marcus William Maagaard Holm*

## #SammenOm Mountainbike



# Billeder fra hverdagen



#SammenOm  
Fællesskab



# Livet som andenårselev

At være andenårselev på en efterskole er en unik oplevelse fyldt med spænding, ansvar og en overflod af hygge. Når man begynder sit andet år, føles det som om man virkelig hører til, og man begynder at indse, hvor meget man har lært og udviklet sig siden starten af sin efterskoleoplevelse.

**Hygge og Sammenhold:** En af de mest fortryllende ting ved det andet år er den følelse af fællesskab, der har udviklet sig. Venskaberne er blevet stærkere, og man kender hinanden på en helt særlig måde. Hygge fylder dagligdagen, og der er altid plads til grin og gode stunder.

**Ansvar og Selvstændighed:** Andenårselever oplever en markant stigning i ansvar og selvstændighed. Man er ikke længere de nye, der skal vænne sig til skolens rutiner og regler. I stedet bliver man rollemodeller for de nye elever, hvor man hjælper og guider dem.

**Konklusion:** Andet år på en efterskole er en særlig tid i ens liv. Det er et år, hvor man for alvor føler sig hjemme, har etableret dybe venskaber, og samtidig oplever en øget grad af ansvar og selvstændighed. Det er en tid, der præger ens identitet og sætter rammen for resten af ens efterskoleoplevelse. Et år fyldt med hygge, læring og udvikling, der vil blive husket som en unik og betydningsfuld periode.

*Boaz Lee Adelin Jørgensen  
Joachim Hansen*

## #SammenOm Hedemølle



# Medarbejdere



## Øverst fra venstre:

Henrik Bligaard, Anders Mosekjær Noer, Pernille Løkkegaard, Mathilde Nex, Astrid Uth, Thomas Hedegaard, Jakob Kirkegaard Nielsen, Lars Mejdahl, Pia Jørgensen, Kim Pahun, Filip Linde Nielsen, Rolf Burgdorf Leinum.

Nikolaj Knudsen, Lukas Thun Madsen, Kristian Bang Sørensen, David Lund Kousholt, Mirjam Burgdorf Leinum, Erna Nicolajsen, Mette Baldus Vestergaard Andersen, Olga Dam, Inge Ravnsbæk, Inge Marie Wilhelmsen, Anders Rønne Hansen.

Morten Kjeldsen, Nikolaj Østrem Fris, Mariann Birkkjær, Connie Nebel, Maria Væggemose Najbjerg, Christina Lund Lærke Andersen, Laura Weinrich Bech

## Øvrige:

Emma Erhardsen Thing, Eva Suderbæk Johansen, Frederik Fris, Peter Hellwing

Følg os her



hedemølle  
efterskole

## Gaver til Hedemølle

På Hedemølle Efterskole er der en elevstøttefond. Her kan forældre søge om hjælp til egenbetalingen. En gave til støttefonden er den bedste måde at støtte skolen på.

Fonden kan betyde, at flere elever kommer til Hedemølle. Hedemølle Efterskole er godkendt til at modtage gaver i henhold til Ligningslovens §8A.

Husk at oplyse dit CPR-nr., og at gavebeløbet skal være på minimum 200 kr., hvis du ønsker skattefradrag.

Skolen indberetter til SKAT.

Gaver kan overføres til skolen på: MobilePay: 29565 eller til bankkonto: Reg.nr. 2331 kontonr. 3080 101 715.

*Bestyrelsesformand Alex Kirkegaard*



#SammenOmHedemølle