



# HedemølleNyt

## Sommer 2022



hedemølle  
efterskole



#Sammen  
OmHedemølle



hedemølle  
efterskole

# #Sammen OmHedemølleNyt

HedemølleNyt udgives af  
Hedemølle Efterskole  
Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro

Tlf.: 86 68 50 21  
E-mail: [hedemoelle@hedemoelle.dk](mailto:hedemoelle@hedemoelle.dk)  
Hjemmeside: [www.hedemoelle.dk](http://www.hedemoelle.dk)  
Redaktion: Pernille Løkkegaard  
Lars Juul Mikkelsen (ansv.)  
Fotos: Skolens medarbejdere  
Elev  
Jacob Buchhave  
Layout: Pernille Løkkegaard  
ISSN: 0109-5765  
Tryk: Øko-Tryk, Skjern

## Velkommen til HedemølleNyt

Efterskoleliv er mange ting.  
Her i bladet får du glimt fra sidste del  
af skoleåret 2021-22.

Efterskoletid er en vigtig tid!  
Hedemølle ønsker at vejlede til et  
sundt ungdomsliv.  
Vi ønsker at give klare kristne værdier,  
solid undervisning og god opdragelse.

Læs selv og få et indblik i skolens liv.  
Ring gerne og aftal et besøg.

# Indholdsfortegnelse

1. Forside
2. Velkomst
3. Indholdfortegnelse
4. Skolehilsen
9. Andagt
10. Byggeri
12. Skitur
14. Unite og Store legedag
15. Søskendeweekend
16. Musical
18. Friluftsliv
19. Mit hjem
20. Projektuge
21. UU-Vejledning
22. Stortur
24. DM Volly
25. DM Indendørs fodbold
26. Galla
27. Galleri
28. Elevstøttefond





# Skolehilsen

Endnu et skoleår lakker mod enden og med stor taknemmelighed, ser vi tilbage på et år fyldt med skønne elever, spændende rejser, et naturligt fokus på faglighed, liv og tro samt masser af nye og gode oplevelser i det fællesskab, vi alle har været en del af. Vi ser også tilbage på et år med eftervirkningerne af COVID-19. Vi har heldigvis ikke været ramt af de store nedlukninger og aflysninger, men påvirkningen det har haft på vores unge, har vi tydeligt kunne mærke igennem året. Heldigvis har kun få må opgave at gennemføre deres efterskoleophold, og vi er meget taknemmelige for den opbakning og forbøn, vi har været omsluttet af gennem hele året. Det er godt for os alle på skolen at mærke, at vi ikke står alene, uanset om man er personale eller elev.

## VI HOLDER AF HVERDAGEN

Dan Turèll skriver i sit digt, om alt det han holder af i hverdagen, alt det kendte, alt det der bare går igen og igen, alt det som man elsker og holder af. Selvom meget kan være gentagelser og repetitioner, så elsker han det, ikke som modsætning til fest og farver, men som en tryk base for det levede liv, som et fundament for eksistensen. Han skriver et sted:

*"Fint nok med fester! Al plads for euforien!*

*Lad de tusinde perler boble!*

*Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig*

*I hvile og hverdagens seng*

*Til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt"*



Og ja, på Hedemølle elsker vi rejser, Gallafest, turdage, sportsstævner og alt det andet, der bryder hverdagen, men mest af alt, så holder vi af hverdagen, hvor vi sammen vandrer mod et fælles mål. Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Dannelse, liv og tro. Det er hverdagen på Hedemølle, grundpillerne i efterskolelivet!

## EN BOGLIG SKOLE MED MANGE VALGFAG

I efterskoleverdenen er et af de store samtaleemner for tiden vores tilbud til 10. klasse. Generelt har der gennem de seneste år været større tilslutning til 10. klasse, mens flere unge vælger at blive i deres grundskole i 9. klasse.

Mange efterskoler laver prøvefrit tilbud med alternativ undervisning og kan på den måde give eleverne et meget anderledes skoleår, hvor de kan udvikle sig på andre måder end i den klassiske 10. klasse, der afsluttes med folkeskolens afgangsprøver. Denne måde at tilrettelægge et efterskoleår på har helt sikkert sin berettigelse, og mange nyder godt af dette. På Hedemølle har vi dog valgt, at fastholde vores tilgang til 10. klasse. Vi ønsker at fastholde vores udgangspunkt som almen boglig efterskole, hvor et skoleår naturligt afsluttes med de ministerielt bestemte afgangsprøver. Vi ønsker et højt fagligt niveau og være tydelige i vores forventninger til eleverne om fagligt engagement og dygtiggørelse.

Vi ønsker ikke, at et efterskoleår skal bruges som et sabbatsår inden ungdomsuddannelse, men et år, hvor man dygtiggøre sig både fagligt og menneskeligt. Det alt sammen i en ramme, hvor de kan opleve fællesskab, dyrke interesser og få det ønskede mellemår inden ungdomsuddannelsen påbegyndes. For os står høje faglige ambitioner ikke i kontrast til ønsket om det anderledes år. Det underbygger værdien af det tilvalgte år er at sende sit barn på efterskole.

Den boglige del af vores profil har gennem året tydelige udtryk i vores hverdag. I foråret har vi bl.a. haft terminsprøver, faglige fordybelsesdage, projektuge og meget andet, hvor der er blevet gået fagligt til benet. Der er et naturligt fokus på uddannelsesvalg og overgangen til ungdomsuddannelse.



10. klasse har arbejdet med OSO, hvor de har undersøgt et arbejde, de kunne se sig selv i, og mange tanker om fremtiden er blevet vendt. Det boglige fokus og et syn på fremtiden er naturligt.

Den anden del af vores profil som skole er vores brede valgfagstilbud. Vi kalder os selv en valgfagsbåret efterskole. Til kommende skoleår har vi udbudt 54 forskellige valgfag, som de unge kan vælge frit imellem. Langt størstedelen af valgfagene oprettes, nogle som halvårslige, andre som helårslige. Vi arbejder ikke med linjer, som eleverne skal vælge imellem, men med vores brede valgfagstilbud giver vi den enkelte mulighed for at sammensætte valgfag ud fra interesser. På den måde kan man som elev skabe sin egen volley-, fodbold-, musik- eller krealinje, hvis man ønsker det, men synes man at mange forskellige ting er spændende, kan valgfagene blandes på kryds og tværs af sport, musik, krea og boglige valgfag. Det oplever vi som værdifuldt, og vi kan på den måde også imødekomme mere særlige interesser som eks. astronomi, discgolf og instrumentundervisning. En fantastisk sidegevinst dette giver er, at vi har en meget divers elevgruppe, hvor man helt sikkert kommer til at møde kammerater, man umiddelbart kan identificere sig med, men også mange, man slet ikke troede, man skulle blive venner med. Vi oplever, at denne diversitet skaber stor rummelighed og forståelse, et miljø, hvor det er lige så naturligt at gå til "Top matematik" som til fodbold.



Det er der, hvor vi som skole er glade for at stå som en tydelig valgfagsbåret boglig efterskole, hvor vores værdigrundlag har sin naturlige plads i hverdagen. Dannelse, liv og tro.

### SKITUR

Et af vinterens højdepunkter var naturligvis vores skitur. Planen var, at vi skulle til Østrig, men COVID19-restriktionerne gjorde det ikke muligt, så i stedet gik turen til Stöten i Sverige. Stöten er Sälens største skiområde, og med god hjælp af dygtige medarbejdere og lokale instruktører, fik alle skiene til at glide på den svenske sne. Eleverne var fordelt i lejligheder, hvor de selv skulle handle ind og lave mad. Fem dage på ski blev det til, inden vi igen vendte hjem til Hede-mølle. Langt de fleste havde en god oplevelse af skituren, men desværre blev vi, som så mange andre, udfordret af Corona. Hjemturen blev med busser, hvor hhv. raske, smittede og nære kontakter sad i hver deres bus. Det var synd for de elever, der ikke fik mange dage på ski, men vi kendte risikoen, inden vi tog afsted og havde besluttet os for, at det ikke skulle stoppe os. Vi håber, at der går mange år, inden vi oplever noget lignende igen.

## MUSICAL

I marts lavede vi traditionen tro vores store musical. Det var en opsætning over det klassiske stykke om Klokkeren fra Notre Dame. Alle elever var engagerede i opsætningen på forskellig måde, og det var med stor beundring, vi overværede det endelige resultat. De gjorde det helt fantastisk, det var virkelig flot. Stykket ligger på skolens YouTube kanal, hvis nogen skulle have lyst til at se det. Mange ting er fantastisk i processen omkring musicalen, men en ting lagde jeg dog særligt mærke til i år, vores scenebyggere. De knoklede til kl. 3 om natten for at få scenen færdig til skuespillere og kulisseguppen. De tog ansvar og gik den ekstra mil for fællesskabet. Det bliver man som forstander virkelig stolt over at opleve. Godt gået! Alle andre grupper knoklede også med deres, og en ting er helt sikkert, en så stor opsætning kan kun løftes i fællesskab, og det beviste eleverne på alle måder, at de var klar til.



## SPORTSTÆVNER

På Hedemølle er vi vilde med sport, og igen i dette skoleår har eleverne præsteret helt fantastisk. Der har været flotte resultater både i fodbold, volley og i meget andet. Det glæder os, at de unge dyrker sporten med stor flid og interesse. Det betyder virkelig noget for dem at stå sammen som hold og repræsentere Hedemølle på bedste vis.

I år har vi været med til at starte en ny turnering sammen med Sydvestjyllands, Frøstruphave og Djurslands Efterskoler. Vi spiller "Super League" i volley, hvor vi mødes tre gange om året. Det har været et stort ønske, at vores elever kunne mødes oftere, både for at kæmpe om sejr, men ikke mindst for at danne relationer. Vi ved, at de i de kommende år mødes på ungdomsuddannelser, i kirkelig sammenhæng og meget andet. Her er det godt at kende andre, så man har nogen at være sammen med og dele værdier med. Vi ønsker med dette at bygge bro til et ungdomsliv med nye venner og gode relationer.

## LEGEDAG OG UNITE

Påskedagene bød på mange gæster på skolen. Vi afholdt for første gang "Store legedag" for de mindste og "Unite" for tweens. Det gav os naturligvis en mulighed for at vise skolen frem, men det vigtigste mål var at være platform for, at børn kan mødes og danne relationer. Vi glæder os over de mange glade ansigter og gode samtaler, vi fik lov at facilitere disse dage. Vi glæder os allerede til at næste gang.

# #Sammen OmHedemølle



## STORTUR

I april gik turen igen ud i Europa. Destinationen hed Frankrig, nærmere bestemt Paris, Normandie og Disneyland. Det blev en skøn tur med masser af oplevelser, nogle med stort smil, mens andre manede til eftertænksomhed og taknemmelighed. Særligt stort blev det for mig at stå på den Amerikanske kirkegård ved Omaha Beach. Tænk at så mange ofrede deres eget liv for at vinde friheden til andre. Det blev et særligt minde for mig og for mange af vores unge.

## AFSLUTNING PÅ ÅRET

I de kommende uger sluttet skoleåret af. Det er en god, men også mærkelig tid. De unge nyder fællesskabet med hinanden, går til prøver, har praktisk arbejde, skriver mindeblade og meget mere. De suger den sidste rest af det helt særlige år, de har haft sammen. Det er godt at mærke. Lørdag den 25. juni tager elevholdet hjem, og søndag starter vi konfirmandkursus. 105 konfirmander kommer på to ugers kursus, som Jakob Nielsen dygtigt vil lede. Vi er taknemmelige for at så mange teenagere har valgt at tage to uger ud af deres sommerferie og mødes om bibelundervisning og fællesskab. Tak for det. 7. august starter vi op igen med et nyt elevhold. 124 unge heraf 43 andet årselever. Vi er taknemmelige for at så mange familier vælger at sende deres barn på Hedemølle.

## PERSONALE

Til det kommende skoleår vil der igen være nye ansigter på skolen, samt være nogle vi skal tage afsked med. Eva Johansen og Christina Andersen skal på barsel, vores tre skønne ungmedarbejdere, Cecilie, Emilie og Emil skal videre med højskole og uddannelse, Markus Bjerre skifter til Sædding Efterskole og Janni Sørensen har valgt at være hjemmegående for en periode. På lærerdelen har vi ansat Mathilde Nex i et barselsvikariat. Mathilde har tidligere været elev og ungmedarbejder på Hedemølle. Også tre nye ungmedarbejdere kommer til. Tobias Skuldbøl, Camilla Sørensen og Karen Lodahl glæder vi os til at lære at kende i en ny rolle. Det bliver igen et stærkt team, det er jeg sikker på. Herudover vil Frederik Fris være tilknyttet som timelærer. På ejendomsdelen startede Lukas Thun Madsen i februar som ejendomsserviceteknikerelev.

## BESTYRELSE

I bestyrelsen har Søren Munch valgt at stoppe. Vi sagde på bestyrelsesmødet i marts tak til Søren for mange års deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Søren har altid bidraget på fineste vis og med stort hjerte for Hedemølle. Tusind tak for din store indsats. Som nyt medlem har ELM Midtjylland udfordret Henrik Vestergaard. Vi ser frem til et godt samarbejde og er glad for, at Henrik som lokal vil tage dette tillidshverv på sig.



## ELEVSTØTTEFOND

På skolen er vi velsignet med et stærkt bagland, der investerer i skolen på mange måder. Gennem mange år er der blevet givet gode gaver til skolens elevstøttefond, hvor alle indkomne midler går direkte til at hjælpe de familier, der ikke selv har råd eller mulighed for at sende deres barn på efterskole. Der kan fortælles mange historier om, hvordan et tilskud fra elevstøttefonden har været med til at gøre en forskel for en ung. Alle gaver til elevfonden er fradragsberettigede. Skolen har dog hvert år brug for minimum 100 gavegivere der minimum giver 200 kr. for at opretholde muligheden for, at gaver kan være fradragsberettigede. Overvej om du skal være med til at bevare denne mulighed.

Tak for en god gave. På bagsiden af dette blad kan I finde mere information om elevstøttefonden.



## GOD SOMMER

Denne sommer bliver der ikke meget ro på skolen pga. konfirmandkursus og byggeri. Det er skønt, at der er gang i den, men det fylder også meget i tanker og tid. Jeg tror ofte, vi har en tendens til at fylde vores hverdag med alt muligt. Det er godt og spændende, blot vi husker det vigtigste. I bilen i dag lyttede jeg til en sang af Lauren Daigle. Sangen hedder "First" og handler om at søge Gud først i alt. Sangen tager udgangspunkt i Matt. 6, 33: "Søg først Guds rige og gør hans vilje, så skal alt andet gives jer i tilgift". I sangen rettes fokus på, at Gud altid må være det, vi søger først. Lyt til sangen og lad den være en inspiration hen over sommeren.

Rigtig god sommer.

*Venlig hilsen  
Morten Kjeldsen  
Lisbeth og Lars Mikkelsen*





# ”Glæder mig til vi ses igen”

I skrivende stund ser jeg tilbage på en dejlig Kristi himmelfartsferie. Det var dejligt med fire dages fri, og så var vejret tilmed ganske flot. Men hov, hvorfor er Kristi himmelfart blevet en så vigtig mærkedag, at vi holder fri og måske endda tager i kirke..? Påskens helligdage er vigtige, det forstår jeg. Jo, selvfølgelig er Jesu død på korset og opstandelse blevet til helligdage. Og da Helligånden kommer til disciplene og os i pinsen, er det selvfølgelig også vigtigt og skal markeres med helligdage. Men hvorfor markerer vi Kristi Himmelfart?

Jesus havde sat sine disciple stævne på oliebjerg, står der i Bibelen. Disciplene ved ikke, hvad der skal ske, men det ved Jesus. De er taget afsides til et sted, hvor der er ro og, hvor de ikke ville blive forstyrret. Jeg tror, at Jesus havde brug for, at dette møde skulle være

med disciplene – kun dem og ingen andre. Dette møde var vigtigt for Jesus. Han ville sige ordentligt farvel. For det var, hvad der skulle ske på bjerget. Et sidste fysisk møde her på jorden mellem disciplene og Jesus inden Jesus ville tage hjem. Forstil dig et sidste fysisk møde med en du holder af. Det kunne være et afskedsmøde til en som skulle ud at rejse i en længere periode. Det kunne også være et afskedsknus, inden vi skilles den 25. juni, og skoleåret 21/22 er slut. Det kunne være et sidste farvel inden døden. I et sidste fysisk møde vil de ord, der bliver sagt have en helt særlig betydning. Hvad er det vigtigste for mig at få sagt her, inden vi skilles? Vi bliver fyldt med minder, taknemmelighed og glæder os over det, vi har haft sammen, men vi bliver også fyldt med sorg over at enden er her, og at dette er det sidste fysiske møde.

Hvilke ord kan beskrive det? Jesus har sat disciplene stævne afsides og et sted, hvor de ikke ville blive forstyrret. Det var tid til et sidste fysisk møde mellem ham og disciplene. Hvad mon Jesus har tænkt sig at sige som det allersidste? Hvilke ord vælger Jesus til at beskrive glæden og taknemmeligheden over alt, de har haft, men også ord til sorgen, som disciplene uden tvivl også vil føle? Jesus siger: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” Det er der absolut grund til at markere med en helligdag. Tænk et løfte Jesus giver os her. Og tænk hvilken glæde og tryghed der ligger i disse ord fra Jesus. På trods af at vi ikke er fysisk sammen med Jesus, så er han med os alle dage i al tid. Tak Jesus, at det er sådan Du er!

*Mads Høj Christiansen*



# Byggeri

På Hedemølle er det ikke kun mennesker der forandres, det gør vores bygninger også. Mange projekter er i gang, for at skabe en indbydende, rummelig og moderne skole. Nogle steder handler det primært om vedligeholdelse, men andre steder om nye og opdaterede faciliteter.

## TILBYGNING TIL SPISESAL OG KØKKEN

Da man i 1993 indviede fløjen med spisesal og køkken, var den dimensioneret til at rumme ca. 90 elever. Vi har i dag brug for mere plads med elevhold på op til 125 elever. I februar gik gravemaskinerne derfor i jorden, og byggeriet af faciliteter, der kan rumme op til 150 personer, blev påbegyndt. Det er en spændende proces, der forventes afsluttet omkring 1. december. Projektet er udarbejdet af Pluskontoret Arkitekter og selve byggeriet udføres af entreprenørfirmaet Ginnerup.

## OMBYGNING I HOVEDBYGNING

Stueetagen i hovedbygningen er også under ombygning. I juni påbegyndtes nedrivningsarbejdet og forventningen er, at der til det nye skoleår står opdaterede faciliteter klar til både elever, lærere og ledelse. Det giver lidt rod i hverdagen, men vi tror på, at resultatet bliver godt.

## LILLE HAL

Der arbejdes fortsat på at udnytte vores faciliteter bedst muligt. Derfor har David Kousholt arbejdet på højtryk med ombygning i lille hal. Efter den første bid var blevet forvandlet til Fitness lokale og den midterste del til samlingsal, er den sidste del nu snart færdig som esportslokale og dagligstue. David har sammen med elever bygget en indskudt etage, hvor esport fremover skal høre til. Det bliver godt at få dem op fra kælderens, der nu bliver pedeldepot.

Taget på lille hal er også i gang med at blive skiftet. Her er det Andreas Thorlund, der er sat i sving. Andreas er gammel elev, og har nu sit eget tømrerfirma. Vi glæder os over at dygtige håndværkere kommer tilbage og sætter nye aftryk på skolen.







### BEACHVOLLEY OG FRILUFTSOMRÅDE

Haven bag Rosenlund er også blevet forvandlet i løbet af foråret. Vores gode nabo Karl Erik Vestergaard, har sammen med vores pedelteam, med sikre hænder gravet, savet og ordnet, så der nu står en ny beachvolleybane og et skønt friluftsområde. Vi ønsker os en bålhytte, men den må komme med tiden.

Vi glæder os over at arbejde med, at skabe gode rammer for efterskoleliv.

*Lars Juul Mikkelsen*



# #Sammen OmForandring

# Skitur

## STÖTEN

Skituren 2022 gik til Stöten i Sverige i uge 3, hvor vi havde en uge fyldt med fællesskab i det sneklædte landskab. Turen begyndte da vi satte os i busserne uden for Hedemølle - alle var spændte på hvordan den næste uge ville blive. Det var årets første længere tur væk fra skolen, og så ovenikøbet på ski!

Alle elever var delt op i hold efter niveau, hvilket gjorde at man var sammen med nogle nye og fik snakket på tværs af vennegrupper. Vi (Isabella og Sofia) har stået på ski flere gange før og var derfor på hold med nogle som holder lige så meget af at løbe ned ad de sorte pister som vi gør.

Nogle hold havde også mulighed for at være i skiskole imens andre stod med vores fantastiske lærere.

Aftenerne bød på fællessamlinger med lovsang, Kahoots og kåringer af vesten. Det var en god mulighed for at få set og snakket med dem, man ikke lige havde fået set i løbet af dagen.

På turen boede vi elever i små lejligheder. Lejlighederne var sammensat, så man kom til at bo med sit værelse, og et andet værelse. I lejlighederne lavede vi hver aften mad sammen og hyggede os. Det var hyggeligt at sidde med sine rumboer i lejligheden om aftenen og nyde en kop varm kakao, imens man spillede et spil, eller bare snakkede om dagen på ski.

#Sammen  
OmSkitur  
#Sammen  
OmSne  
#Sammen  
OmHygge





Det var dog langt fra alt på turen der gik efter planen. En af tingene var, at allerede anden dag på ski, var der en elev der testede positiv på corona. Det betød at alle elever skulle have en test, og at ingen måtte komme ud på ski, før de var testet. Det betød derfor at nogle af eleverne ikke fik meget ski ud af turen, imens andre kunne nyde hele ugen på ski. I løbet af ugen blev flere og flere testet positive. På hjemturen kørte vi derfor i fire busser hjem, i stedet for de to vi kom med. De smittede i en bus, nærkontakter i en anden, og så alle de andre fordelt i de sidste to. Selvom det ikke var den afslutning vi havde håbet på og regnet med, så var vi positive på trods af at flere ikke fik så meget ski ud af ugen, som de havde regnet med. Alt i alt var det en dejlig uge!

*Isabella Munk  
Sofia Kirkegaard Nielsen*



# Unite Store legedag

I påsken havde vi to dage, hvor den ene dag var Unite og den anden var Store Legedag. Store Legedag var den første af de to dage, og der skulle vi tiendeklasser lege med børn på 5-9 år. Her var der blandt andet hoppeborg, air track og en masse andre forskellige sjove udendørs aktiviteter. Os tiendeklasser var der til at lege med dem, så de kunne få en god dag. Samtidig med at det var en god oplevelse for børnene, var det også en god og lærerig dag for os. Nogle af os spillede for eksempel hockey, kongespil, fodbold og nogle hoppede bare på hoppeborg sammen med børnene. Alt i alt var det en god dag.



Dagen efter var der Unite, som var for de ældre børn fra 4. til 8. klasse. Her var vi tiendeklasser delt ud på forskellige aktiviteter som krea, sport, friluftsliv og musik. Her skulle vi være sammen med de ældre børn omkring ting som at puste æg, spille fodbold, stomp og lave mad over bål. Senere på dagen var der et løb. Her var vi elever delt ud på forskellige poster, hvor vi skulle lave en masse sjove ting. Det var også rigtig hyggeligt at kunne få snakket med de deltagende. Sidst på dagen var der andagt og lovsang. Det var en fed afslutning på to gode dage. Vi hyggede os, og det så det også ud til at børnene gjorde.

*Nadia Bro Skuldbøl  
Emma Nejsum Møllergaard*





# Søskendeweekend



Til søskendeweekenden havde vi besøg af vores yngre søskende fra fredag til lørdag. De sov sammen med os på vores værelser eller i et klasse-lokale. I løbet af fredagen blev der spillet bingo i spisesalen med en masse forskellige præmier fra skolens boks, set film i dagligstuen og lavet fælles aktiviteter i hallen. Her kunne alle der havde lyst være med, og der blev blandt andet spillet høvdingebold og basket. Lørdag startede med dejlig brunch som køkkenfolket havde lavet, der som altid indeholder smoothie, pandekager og croissanter. Derefter var der et søskendeløb, hvor det handlede om at finde og sammensætte små dele af et bibelvers, som lå rundt på skolen. På den måde fik vores søskende også set skolen.

Eftermiddagen gik med frivillige aktiviteter som træklating i skoven, gokart på banen og snobrød over bål. Det var en helt vildt fantastisk, livlig, herlig og sporty weekend, hvor vores glæde over skolen og fællesskabet vi har, blev delt med vores yngre søskende. Det var en weekend, hvor vi kunne få lov til at være sammen med vores søskende og de fik lov til at opleve noget af vores hverdag på skolen.

*Anne Rosendal*



# Musical

Hvert år i marts måned går et kæmpe projekt i gang på Hedemølle Efterskole. Det er den længe ventede musical som opføres 3 gange for flere hundrede mennesker. I år var det den fantastiske Disney-fortælling "Klokkeren fra Notre Dame" som blev spillet. Musical-ugen er en uge, som hele efterskolen ser frem til, og det er der stor grund til.

Alle eleverne på skolen hjalp med hver sit. Der blev bygget scene til langt ud på natten, symaskiner kørte derudaf i kostumerummet, der blev øvet og sunget i band og kor, hoppet og danset hos ensemble, hamret og banket til de store kulisser, malet og kreeret rekvisitter, taget billeder til opdateringer på sociale medier, makket med teknik og lys og til sidst, men ikke mindst blev der øvet en masse hos skuespillerne.

Vi var så heldige at spille hovedrollerne, Quasimodo og Esmeralda. Vi blev udfordret på flere parametre og der blev skubbet grænser. Som skuespiller så man nogle andre sider af hinanden, som man ikke nødvendigvis ville have set. Det var en smule underligt at blive sat i rampelys i løbet af en hel uge som hovedroller, men det var en super fed oplevelse.

På trods af meget planlægning op til musicalugen, så er det ikke alt, der er helt forudsigeligt i en uge som denne. Skolen blev desværre ramt af sygdom, og alle var bekymrede for hvordan musicalen ville ende ud i slutningen af ugen, men trods flere elever og lærere var hårdt ramt af sygdom, endte vi med et resultat over al forventning.

I starten af ugen følte projektet helt uoverskueligt, men til sidst faldt alle brikkerne på plads, og vi lavede 3 forestillinger. Første forestilling blev vist fredag morgen for skoleelever fra omegnen. Om aftenen samme dag gik det helt store show i gang, hvor der var åbent hus, så alle der havde lyst, kunne komme og se med. Lørdag blev forestillingen for sidste gang vist for forældre, søskende og kommende elever, i forbindelse med kommende elevers introdag. Alle forestillingerne blev live-streamet og ligger nu på YouTube.



*Scenen bliver bygget op fra bunden*

Det er ikke kun elever som har lagt et kæmpe arbejde i musicalen. Uden vores lærere, blandt andet Anders Hansen og Eva Johansen ville det ikke have været muligt til sidst at stå med et så gennemarbejdet resultat. Musicalen bliver nemlig ikke kun lavet på den ene uge. Anders og Eva har forberedt musicalugen i løbet af hele året og har lagt mange timer i det. Under musicalugen, var det også dem, som havde det store overblik og kontrol over hele projektet. Derudover har mange andre lærere også bidraget med et kæmpe arbejde til musicalen på de forskellige arbejdsområder. Der har ikke været én som ikke har hjulpet til.

Alt i alt var musicalugen en super fed uge, som vi aldrig vil glemme.

*Benjamin Hauge Søe  
Maria Brorson Hedegaard*



## #Sammen OmMusical





*Et lille indblik i forberedelserne til årtes musical*



# Friluftsliv

Hele turen blev planlagt af vores lærer, fordi vi blev enige om på holdet, at vi gerne ville overraskes. Vi blev kørt til et ukendt sted ved udkanten af Bjerringbro, hvor vi fik udleveret en kompasretning, som viste hen til et kort, vi skulle følge.

Så gik det ellers i gang - vi fulgte en tæt bevokset vej med hegn på den ene side og træer og buske på den anden. Da vi havde gået omkring 1 km, gik vi ind af en låge til et offentligt dyreservat, hvor vi så hjorte, ræve og geder. Men vi fandt ud af, at vi ville komme til at gå i ring, og der nok ikke var andre veje ud, end den vi kom ind af, men vi fortsatte i håbet om ikke at gå ud af den præcis samme låge. Vi gik over en sump, ved hjælp af et fældet træ, hvor vi efter et stykke tid fandt en anden udvej - heldigvis. Resten af vejen var nogenlunde ligetil, bortset fra den sidste kilometer, som var lidt besværlig, fordi vi ikke kunne finde vej.

Da vi endelig kom ned til lejren, skulle vi bygge bivakker, som vi skulle sove i. Om aftenen hyggede vi omkring bålet med bålmad, indtil det var tid til at gå til køjs. Det var virkelig en god tur! Dagen efter ryddede vi op og blev kørt tilbage på skolen.

Sara Fink  
Cecilie Lykke Jensen



#SammenOmFriskLuft



# Mit hjem

Da jeg startede på Hedemølle Efterskole, var jeg slet ikke klar over, hvor fedt et år jeg gik i møde. Det var en kæmpe omvæltning, som har ført til fantastiske oplevelser, som jeg vil huske tilbage på med et smil.

Selvfølgelig vil vores rejser til bl.a. Sverige og Frankrig blive husket, men de små ting som værelshygge, valgfag, bibelgrupper, sport i hallen, spil og film i dagligstuen, den smukke natur og gode stemning også blive husket og savnet.

For på efterskolen er man sammen med venner hele tiden - og det er så fedt!

Der er hele tiden noget at lave enten i hallen, krea, fitness, metal-sløjd eller noget helt andet. Noget af det bedste ved at gå på efterskole, er helt klart fællesskabet.

Både når vi har ganghygge og når hele skolen tager på tur. Vi er sammen drenge og piger på kryds og tværs og udvikler os sammen og som enkeltpersoner. For her på Hedemølle er der plads til alle.

Alle bidrager til fællesskabet og bidrager med hver deres. Der er både humor og tryghed, det hele er vigtigt.

For mig har det været rart at have rumboer. Om aftenen kan det blive til lange hyggelige snakke, før man falder i søvn og i weekenden bliver vi lidt længere oppe, sover på hinandens værelser, ser film og bruger tid sammen. Jeg synes skolen favner alle elever og giver mulighed for at man kan være sig selv og gøre, hvad der er godt for en.

*Emilie Aaen Binderup*



## #SammenOmFællesskabet

# Projektuge



## DET GODE LIV

I uge 6 havde vi projektuge. Ugen gik med at vi arbejdede i grupper om et selvvalgt emne fra mandag til og med torsdag, hvorefter vi skulle fremlægge ugens arbejde om fredagen.

Overemnet dette år var "Det gode liv". Ud fra det skulle vi vælge et underemne. Min gruppe arbejdede med overvægt. Vi valgte selv vores gruppe på tværs af alle de tre 9. klasser. I min gruppe var vi 3. Et krav til projektet var, at vi skulle lave et produkt. Vi lavede Maslows behovspyramide og madpyramiden som en trekant af vores behov. Vi arbejdede i et klasselokale ligesom flere andre, mens nogle var på værelserne.

Projektugen var en spændende uge, hvor vi fik lov til at dykke ned i vores emne. Jeg synes, at det var en rigtig god uge, fordi der var plads til fordybelse men også til hygge og snak. Vi skulle arbejde på egen hånd og selv strukturere tiden i løbet af dagene. Lærerne stillede sig til rådighed med vejledning og hjælp. Det fede ved det var, at vi selv kunne sætte rammerne for vores arbejde. Fredag fremlagde vi vores projekt ude i tre store grupper foran to lærere og nogle andre grupper. Når man ikke selv fremlagde, lagde vi ører til det, de andre kom med og hyggede med snacks. Da dagen var slut, tog vi alle, godt brugte, hjem på vinterferie.



Lærke Østergaard Pedersen



# UU-Vejledning



På Hedemølle står vi selv for uddannelsesvejledningen. Det giver os nogle fordele i hele den uformelle proces, der ligger bag valget af uddannelse og drømme om jobs. Bl.a. derfor er det en helt naturlig del af en samtale at spørge ind til den enkelte elevs forventninger om fremtiden og eventuelt også at være en sparringspartner i de overvejelser eleven har. Mere formelt arbejder vi også med at give eleverne nogle erfaringer med både job og uddannelse. I 8. og 9. klasse får eleverne en uge fri fra undervisningen i efteråret for i stedet at tage afsted i erhvervspraktik og få nogle erfaringer med, hvad det vil sige at gå på job. I den forbindelse bliver mange ting afprøvet. Nogle elever kommer ud at stå i butik eller søger ind i militæret. Andre arbejder en uge i en børnehave eller hos en tømrer eller mekaniker.

Samlet set kan man sige, at erfaringerne fra praktikugen er meget forskellige. Nogle elever bliver meget afklarede omkring, hvad de IKKE skal lave, mens andre får en mere positiv oplevelse. I 10. klasse har eleverne en uge i brobygning i Viborg eller Bjerteringbro. I løbet af den uge når eleverne at være i brobygning på to forskellige ungdomsudannelser. Her får de en fornemmelse af atmosfæren og arbejdsformen på stedet og de får også mulighed for at snuse til nogle af de fag, der vil være nye for dem. I forlængelse af brobygningen arbejder eleverne også med en skriftlige opgave. Formålet med opgaven er, at få eleverne til at reflektere over deres egne erfaringer og forventninger om job og uddannelse.

De forventes at vælge sig et konkret job og undersøge, hvad der kræves af uddannelse for at blive kvalificeret til jobbet. Derudover skal de reflektere over, hvorvidt de krav og muligheder, der følger med jobbet, stemmer overens med deres forventninger om arbejdstider, løntrin, bopæl, fritid osv. Konklusionerne fra opgaverne fremlægger eleverne for hinanden i mindre grupper, hvilket giver mulighed for at sparre med hinanden og at inspirere hinanden.

*Kim Pahus*

# Stortur

Et år på Hedemølle efterskole er fyldt med mange gode oplevelser og ture, bla. den største tur - Europatur. Hele skolen tager afsted i april måned, hvilket vil sige at fællesskabet er rigtig godt. Det er en tur, hvor du hygger dig med alle dine venner og hvor man ser og oplever mange nye ting i fællesskab. Det var sådan en god tur!

Hvert år er destinationen for Europaturen forskellig, og i år var vi så heldige at turen gik til Paris og Normandiet i Frankrig.

Dagen inden afgang var alle meget spændte, og på alle værelserne var der kaos med pakkelister og pakning.

Torsdagen, vi alle havde ventet på, kom endelig - nu skulle vi afsted! Om morgenen fik vi lov til at sove længe, og resten af formiddagen stod på rengøring og få pakket det sidste. Kl. 12:30 sad alle klar i busserne.



Fredag morgen, ankom vi til Paris. Efter morgenmaden, som vi spiste lige udenfor busserne, stod den på rundtur i Paris i grupper og én lærer. Det var forskelligt, hvad man i grupperne valgte at ville se, men vi så bla. Notre Dame, Eiffeltårnet, Champs Élysées, Triumpfbuen og Sacré Coeur. Derefter mødtes alle grupperne ved museet Louvre, hvor der var mulighed for at se Mona Lisa og spise madpakker. Dernæst var der "fri leg", hvor vi selv, i grupper af mindst tre, kunne opleve Paris på egen hånd.

Om aftenen var der afgang mod campingpladsen i Normandiet, hvor vi skulle bo. Vi skulle bo i nogle hyggelige mobilehomes, og maden var rigtig lækker, og selvfølgelig frask inspireret! ;-)



## #Sammen OmStortur



Lørdag, var en dag hvor vi så mange historiske seværdigheder og dagen var meget præget af D-Day. Vi besøgte Arranches, hvor vi så en film om D-Day. Vi besøgte den Amerikanske kirkegård, som var en meget stor, speciel og rørende oplevelse. Vi så også Omaha Beach, D-Day Monument og Pointe du Hoc.

Søndag, startede vi dagen med gudstjeneste i to forskellige lokale kirker. Det var fedt at opleve, hvordan man kunne være sammen om Jesus, på tværs af kultur og sprog. Efter gudstjenesterne snakkede vi med de lokale kristne. Derfra gik turen til et sted, der hedder Mont Saint Michel, som var rigtig flot. Tiden fløj afsted og pludselig var hele eftermiddagen gået med hygge og shopping i de forskellige boder.

Mandag, var det tidligt ud af sengen, så tidligt som kl. 4. Her stod vi op, pakkede vores bagage i busserne og gjorde hytterne rene, nu kørte vi mod Disneyland.

Vi afsluttede hele turen, med et brag af et show i Disneyland med parader, forlystelser og et stort fyrværkerishow, som et godt punktum på hele Storturen.

Sent mandag nat satte vi kursen tilbage mod Danmark og Hedemølle, og på hjemvejen kom vi et smut ind i grænsehandlen, hvor vi handlede stort.

Det var en vellykket tur, som vi alle sammen kan kigge tilbage på med et stort smil på læberne og masser af gode minder!

*Louise Branth  
Eydbjerg Jacobsen*



# DM Volly

I år har vi på førsteholdet i volley kvalificeret os til DM (Danmarks mesterskaberne) efter en sejr over Djurslands Efterskole til Østjysk Mesterskab, hvilket gjorde at vi d. 21. april tog afsted til Sydvestjyllands Efterskole, hvor DM blev afholdt. Stævnet blev afholdt over to dage, så vi fik en overnatning før de placerende kampe på dag to.

## PULJEKAMPE

Tidligt om morgenen satte vi kurs mod Sydvestjyllands Efterskole med gode forventninger og en masse sommerfugle i maven. Vi så frem til en dag med masser af gode kampe og udfordringer, og det skuffede ikke. Vi startede første dag med en tæt kamp mod Gørlev Idrætsefterskole, men Gørlev tog sejren. Også næste kamp mod ISI blev til nederlag, men vi fik kæmpet os tilbage, og med en sejr over Sydvestjyllands Efterskole og Vesterbølle Efterskole fik vi kvalificeret os til kvartfinalen.

## PLACERINGSKAMPE

På dag 2 stod vi op med spænding i kroppen og så frem til en dag med mange afgørende kampe. I kvartfinalen mødte vi Solgård Efterskole, og med en sikker sejr var det videre til semifinalen. Den stod på de regerende mestre, ISI-Efterskole, som vi udmærket godt vidste var storfavoritter til denne turnering, men vi gik til kampen med håb om en tæt kamp. Første sæt tog ISI efter en meget tæt slutning, men vi var klar på andet sæt, som vi vidste, vi skulle ind og vinde - og det gjorde vi. Så der var lagt op til et tredje sæt fyldt med spænding og højt niveau. Desværre tog ISI sejren efter mange gode dueller og alt i alt en god kamp.

Efter en hård kamp og et ærgerligt nederlag var vi hurtigt klar og ivrige efter en bronzemedalje. Vi skulle igen møde Gørlev Idrætsefterskole, og efter to tætte sæt med en sejr til hver, var det tid til tredje og afgørende sæt. Og med en velfortjent sejr i tredje sæt fik vi en bronzemedalje med hjem.

DM har været en fantastisk oplevelse, og det har været hyggeligt at komme ud at møde vores venskabskoler til stævner. Vi har fået gode relationer og et godt fællesskab med blandt andet Djurslands - og Sydvestjyllands Efterskole. Det er fedt, at man kan få venskaber på tværs af skoler gennem sport.

*William Broe Westh-Jensen*

*Lukas Broby Clausen*

*Marcus Hansen*



# DM indendørs fodbold

DM i indendørs fodbold var en god oplevelse i sig selv. Men at være der med nogle af sine allerbedste kammerater var noget helt specielt og uden tvivl en oplevelse for livet.

Onsdag den 2. marts tog Hedemøllers drengehold til DM i indendørs fodbold. Den dag i dag er vi stadig meget stolte af vores indsats og af vores 4. plads. Når vi tænker tilbage på dagen, er det dog ikke stillingen eller målene som fylder tankerne. Det er mere oplevelsen og samværet. Ud af al den tid vi var afsted, gik mange af minutterne på at snakke med elever fra andre efterskoler, fremfor at spille bold mod dem. Når det så er sagt, brænder vi stadig for sporten, og DM er en stor turnering. Derfor har vi lagt meget energi og tid i at træne op til DM, hvor vi ofte har haft gæster på besøg for at blive udfordret. Noget af det fedeste ved den proces, vi har været igennem, har helt sikkert været måden vi har kunnet sætte os ind i fodboldens verden og virkelig bare dyrke det, men samtidig have tid og overskud til at være sammen med venner og med Gud.



*Thomas Højland Jacobsen  
Oliver Kaas Pedersen*



#SammenOmSport  
#SammenOmFodbold

# Galla

24. maj 2022 holdt Hedemølle Galla. 2 uger før Galla havde drengene fået deres gallapartner at vide. Der var høj spænding blandt eleverne - især drengene - da det var dem, der skulle spørge pigerne ud denne gang.

Med nød og næppe fik alle drenge spurgt pigerne ud inden Galla startede. Nogle drenge var hurtigere end andre til at spørge ud, og der var mange kreative udspørgninger.

Inden galla var det selvfølgelig vigtigt at pynte op i spisesalen og ny hall. Da gallafesten begyndte, gjaldt det om at få taget billeder af de mange skønne folk ude foran hovedbygningen. Inden længe skulle vi have Ernas fantastiske og berømte mad. Der blev lavet en tre retters menu til aftenen. Mellem retterne var der underholdning, videoer og sange fra både lærere og elever. Det var også muligt at få taget flere billeder med sine efterskolekammerater. Sidst på aftenen blev der danset Lancier, som vi på forhånd havde øvet utroligt meget :D

Aftenen sluttede med lovsangsaften, hvor skolens lovsangsband spillede mange fine sange - og der blev selvfølgelig sunget med fra publikum.

*Silja Askham Krag Olofson  
Mathias Sønderby Kristensen*

#Sammen  
OmGalla  
#Sammen  
OmLancier  
#Sammen  
OmFest





# Galleri



Følg os her



hedemølle  
efterskole

## Gaver til Hedemølle

På Hedemølle Efterskole er der en elevstøttefond. Her kan forældre søge om hjælp til egenbetalingen. En gave til støttefonden er den bedste måde at støtte skolen på.

Fonden kan betyde, at flere elever kommer til Hedemølle. Hedemølle Efterskole er godkendt til at modtage gaver i henhold til Ligningslovens §8A.

Husk at oplyse dit CPR-nr., hvis du ønsker skattefradrag. Skolen indberetter til SKAT.

Gaver kan overføres til skolen på: MobilePay: 29565 eller til bankkonto: Reg.nr. 2331 kontonr. 3080 101 715.

*Bestyrelsesformand Alex Kirkegaard*



#SammenOmHedemølle